



Julhälsning från rektor Micael

Mot årets slut hör det till att blicka bakåt. En skolas läsår är ju något helt annat än det vanliga året så vi brukar få chansen att blicka bakåt två gånger, en gång vid jul och en gång till sommaren.

En skola med 1175 elever hinner skapa hundratusentals möten och långt fler minnen under en termin. Även mina minnen är många men jag ska inte dela dem alla. Låt mig ge er en bild av vad jag kan uppleva under en dag. Dagen börjar i allmänhet med glada miner på expeditionen. Folk hälsar och är vänliga. Det fortsätter när jag tar en vända på skolgården under elevernas första rast. ”Hej rektorn!” säger de som börjat känna mig. Andra frågar: ”Är det du som är rektorn?” Jag svarar jakande och så säger de: ”Coolt”. Tillitsfullt kallar jag det. Senare under dagen kan det bli ett kortare eller längre lektionsbesök. Är det arbetsro? Ja och eleverna berättar gärna vad de jobbar med. Under dagen kan det ibland dyka upp ett mail eller ett telefonsamtal med en fråga/synpunkt/klagomål från en förälder. Det bästa med dessa frågor är att vi får chansen att förklara eller vid behov rätta oss. Personligen är jag också mycket glad över den hövliga ton som hålls i även svåra frågor. Det är också tillitsfullt.

Alla minnen och möten är inte alltigenom goda. Livet, samhället och skolan erbjuder också möten som utmanar och väcker känslor. Det är en del av allas vår vardag och för det mesta hanterbart. Ibland är utmaningarna svårare och känslorna starkare. Då behöver vi samarbeta. Lätt i tanken men det kan vara svårare i verkligheten. När vi väl tagit oss igenom det svåra brukar vi ha lärt oss ett och annat. Lära av livet gör vi i största allmänhet. Lära i skolan, det gör vi hela tiden. Lärandet är idén med vår verksamhet och det sker hela tiden, i möten med ämnesinnehåll och människor!

När jag går runt på skolgården eller i klassrum och personalrum så törs jag påstå att den största delen av alla möten och minnen är positiva. Jag möter glada, trevliga och nyfikna elever i ena stunden och i andra positiv, engagerad och lojal personal. Lojal!? Ja, lojal med att våra elever ska få en trygg och kunskapsorienterad skola!



Till er som får hem betyg så vill vi i all korthet informera om en sak. Tyvärr kan det vara så att frånvarorapporteringen i betyget inte stämmer till 100 procent. Stockholms stad arbetar med att bygga upp en ny webbplattform där schema, elevregister, frånvarosystemet och dokumentation ska samverka. Vi har märkt att den inte fungerar riktigt som den ska och det kan synas i närvarosammansättningen. Alla mentorer har en översikt över frånvaron för varje elev som ni kan få om det blivit fel. Skolplattformen förväntas bli klar under våren och då ska det fungera fullt ut.

Sankt Nikolaus, en av jultomtens ursprungskällor, är som ni kanske vet barnens skyddshelgon. I berättelserna räddar och helar sankt Nikolaus barn och han är mycket generös. I juletider handlar väldigt mycket om givande men generositet handlar förstås inte bara om materiella ting. Den själsliga närvaron av goda vuxna kring barnet är kanske den största gåvan och den bästa hjälpen. Där gör vi alla så gott vi kan för att vara barnens skyddshelgon. Det skapar tillit. Idag och imorgon.

Ett stort tack för den gångna terminen.

Jag och hela personalen på Mälarhöjdens skola önskar er alla ett skönt jullov, en God Jul och ett Gott Nytt År!

På återseende 11/1-2018. Då kör vi som vanligt enligt schema.

Micael Pettersson,
Rektor, Mälarhöjdens skola