

MÖTE

- Första gången vi elever träffade rektorn var när hon snabbt gick runt i alla klasser och presenterade sig. På det första eleverådsmöte i hade så kom hon också. Hon verkade bestämd med många mål och sa att hon tyckte att det var väldigt viktigt med elevdemokrati. Vi tyckte att det här lät väldigt bra och vi var glada att vår nya rektor verkligen verkade bry sig om oss.

Killergame:

Killergame är en lek. Om man vill vara med så anmäler man sig och får en lapp med ett namn på. Namnet som står på lappen är en person som också är med i leken som du ska "döda". Döda menas med att hitta personen och nudda vi den. När du gör det så får du personens lapp. Och personen som blev "dödad" är ute i leken. Så här fortsätter det tills det bara är en person kvar med allas som var med i lekens lappar.

Klass 8c kom på idén om att vi skulle köra Killergame på höstterminen för att få bättre sammanhållning i högstadiet. Först så fick vi tillstånd från rektorn, men lärarna var tveksamma. Lärarna sa: dubbelkolla med rektorn. När vi dubbelkollade med rektorn sa hon fortfarande ja och vi satte upp information och anmälningslistor. (Fick ihop runt 160 pers)

Utan att meddela oss hade rektorn ändrat sig, och lärarna drog ner alla lappar. Vi hade lagt ner mycket tid på planering av Killergame.

Vi kallade till möte med rektorn. Då hade hon ändrat sig och sa att ända chansen till att detta skulle funka var att kompromissa. Så vi kompromissade och bytte namn, datum och tydligare regler.

Vi skakade hand på att det skulle genomföras i januari. Alla deltagare blev besvikna eftersom att vi sköt upp det, men hade overseende för att det ändå skulle genomföras.

Sen kom januari, rektorn hade "glömt" det, ville tysta ner det och få det ur bilden.

Det blev inget. Vi försökte sedan upprepade gånger på vårterminen få rektorn att ha ett möte med oss men hon bokade aldrig in oss. Det här var väldigt provocerande speciellt när vi hade lagt ner mycket tid på det. Vi tycker också att det är väldigt tråkigt att hon inte stödjer när elever tar initiativ och försöker göra något kul och skapa bättre sammanhållning.

Det var inte bara lusten att samarbeta som vi tappade, det var även förtroendet.

- Mössfrågan: Ni har säkert hört om mössfrågan som diskuterats mycket.

Bakgrund om mössfrågan: Förra året när Emil var rektor så diskuterade vi mössfrågan på många möten. På mötena var det elevrepresenteranter och lärare från låg, mellan och högstadiet och ett par från skolledningen. Efter många diskussioner kom vi demokratiskt fram till att man skulle få ha mössor i matsalen. Första dagen på VT blev vi kallade till Aulan, (det var andra gången elevrådet kom i kontakt med rektorn) och la fram de nya reglerna. Hon sa ”Jag tycker vi avslutar diskussionen nu och bestämmer tillsammans att vi inte får ha mössor i matsalen”

Hon sa även att beslutet hade fattas demokratiskt. Vi vet inte vilka som hade fått säga något om det, men något vi är säkra på är att vi elever hade inte fått det och vi är en väldigt stor grupp på skolan. Vi reagerade starkt, just pga. principen att hon struntade i det demokratiska beslut vi hade fattat innan hon kom. Det var även måna som räckte upp handen för att ifrågasätta. Men då sa hon bara: Inga frågor.

Så elevrådet skickade ett väldigt välformulerat och seriöst brev där vi berättade om bakgrunden och våra åsikter. Vi fick ett nonchalant svar, på endast några rader. Där det stod kortfattat: Det var synd att det behövde bli såhär men nu är det så.

Om det möjligtvis fanns något förtroende kvar för rektorn så försvann det i och med det här.

Lite senare på vårterminen går rektorn ut till alla niorna och berättar att om vi sköter oss i matsalen får den bästa klassen ett pris. Vi reagerade och ifrågasatte det, då blev hon jätte arg och stormade ut ifrån klasserna.

Det var här vi bestämde oss för att göra den så kallade ”Mössrevolutionen”. Det gick till såhär: En torsdag så samlades elever från högstadiet cirka 200 utanför skolan matsal kl 12.15. När alla var samlade satte alla på sig sina mössor och sedan så gick vi in i matsalen tillsammans. Alla åt lunch som det brukade och alla skötte sig jätte bra. Rektorn gav oss ingen respons på vår ”Mössrevolution”. Det var inte att vi inte fick ha mössor på matsalen som vi blev arga på, utan att hon körde över vårt demokratiska beslut vi fattat förra skolåret och att hon struntade i elevdemokratin.

- Det här är bara två exempel på vad vi har retat upp oss på. I båda fallen har det inte funnits någon dialog bara tomma löften.

På ett möte senare på vårterminen som vi i elevrådet fick kalla till berättade rektorn för oss att det enda elevdemokratin är att vi ska få bestämma över vår egen skolgång och inte har något att säga till om är det gäller trivsselfrågor. När vi sedan hade ett annat möte med henne men nu var det även lärare närvarande så sa hon nått liknande: Va! Har jag sagt det där det kommer jag inte ihåg. Ni har ganska mycket att säga till om.

Hon har även riktat in sig på enstaka individer och sagt kommentarer som: Nej, men nu tycker jag att du är jobbig. Vi anser att det är ganska oproffitionellt och att det gör folk osäkra.

Under hela skolåret så har rektorn varit ganska osynlig och knapp visat sig för eleverna. Det är vi som har fått kalla till alla mötena även fast hon har lovat att hon ska göra det. Efter de möten vi har haft med henne så känns det ganska bra när vi går därifrån och vi tänker att hon kanske har förändrats. Men sedan så händer inte de saker som hon sa att hon skulle göra och hon kallar inte till ett nytt möte som hon lovade osv.

Idag orkar ingen försöka längre, eftersom att möten och samtalen inte har lönat sig. Vi skulle såklart vilja se ett framtida samarbete, eftersom det enda sättet att få tillbaka förtroendet för rektorn är att samarbeta och se om hon håller vid sitt ord eller inte. Men som det ser ut i dagsläget så ser det inte så bra ut, vi har tröttnat på besvikelser ifrån de nya förhoppningar som byggs upp, men sedan visar sig inte hända o.s.v.

Helt ärligt känner vi oss lurade och förminskade. Hennes ledarskap är inte okej. Eleverna och elevrådet har tappat sin makt.